

Vraag het aan Morya



Laat je leiden

“Je moet niet alleen maar bezig zijn met je denken of met de dingen te ordenen. Neen, soms mag het ook eens vanzelfsprekend gaan, zonder moeite en zonder inspanning. Je moet in het leven kunnen staan zonder je af te vragen: ‘waar brengt het mij naartoe?’ Je moet je eens kunnen laten leiden, door je hart, door de mooie antwoorden die in je eigen wezen ontstaan.

Want als je tot ontspanning komt, vind je ineens de weg, de manier van zijn, de manier van kijken naar de dingen. En je laat toe dat er inderdaad een groter leven is dat voor je zorgt.”

A handwritten signature in blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Bezinning 4: Zoeken en vinden”
(uit hoofdstuk 6: ‘Eenvoud’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 471

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


